

In het midden van de nacht gilde Lowie luid:

'Mama! Ik hoor een eng geluid!

Ik zie een heks of is het een spook?

Mama, kom, zie jij dat ook?'

Mama ging snel naar haar kleine Lowie.

Ze zei: 'Wil je weten wat ik zie?

Ik zie helemaal niks, enkel de nacht
en een mooie droom die op je wacht.

Een droom over een miniheksje, Stien,
heb je haar al eens gezien?

Met haar bezempje van hout
met wat barstjes, het is al oud.

Haar lieve vriendje, het trolletje
die woont daar in een holletje.

Draakje Snotneus woont daar ook
en een spinnetje en een spook.

Ze brouwen een drankje in een flesje
snijden appeltjes met een mesje.

Een brouwseltje voor een goede nacht
dus mijn schatje, slaap nu maar zacht!'





Voor mama ...
Ik gaf per ongeluk een stootje tegen de ketel. Het drankje liep zo uit de ketel. Het was een boeltje, maar ik maakte alles netjes schoon. Ben je niet boos op mij?
Sorry!

Lief leerlingetje toch, ben je van je bezempje gevallen? Het is maar een klein wondje, hoor, we zullen dat gauw verzorgen.

