



**Het verzonnen  
waargebeurde lied**

Ik lees gezellig in mijn boek:  
een draak, een fee, een prins op zoek.  
Die dingen bestaan helemaal niet.  
Toch is het alsof je ze voor je ziet.  
Fantasie is dan ook reuzefijn.  
Sprookjes en verhalen zijn er voor groot en klein.



**Fictie, fictie,  
Verzonnen en dus fantasie.  
Fictie, fictie,  
Vergeten doen we het nu niet.  
Fictie, fictie,  
Dingen die je in het echt niet ziet!**

Ik lees een artikel in de krant.  
Wat is er nu weer aan de hand?  
Wat ik lees is waargebeurd.  
Wat er staat is niet gekleurd.  
Wat je in het nieuws hoort, is waar.  
Al klinkt het soms een beetje raar!



**Non-fictie, non-fictie,  
't Is echt gebeurd en niet gekleurd.  
Non-fictie, non-fictie,  
Het is allemaal reuzewaar!  
Non-fictie, non-fictie,  
Het liedje is nu bijna klaar.**





## Dag maan

Dag maan,  
dag lieve witte maan.  
Ben je niet bang  
om zo heel alleen  
en zo lang  
in het donker te staan?

(Uit: 'Op mijn lippen groeit een zoen',  
©Geert De Kockere)



## Wens

als de maan komt  
valt de nacht

ik val nog niet in slaap  
ik kijk omhoog  
ik wacht

als er een ster valt  
zeg ik stil  
wat ik het allerliefste wil

(Bron: "Wens" uit *Van mij en jou* van Hans & Monique Hagen  
Uitgegeven als boek met cd door Rubinstein Publishing (2015)  
[www.hanshagen.nl](http://www.hanshagen.nl) [www.moniquehagen.nl](http://www.moniquehagen.nl) [www.rubinstein.nl](http://www.rubinstein.nl))



## Goeienacht

Met mama op de bedrand  
wordt de kamer lekker warm.  
Ik mag nog even liggen  
in de holte van haar arm.  
Ze leest me een verhaal  
over de maan boven een land  
waar alle mensen wonen  
in een nachtblauw ledikant<sup>1</sup>.  
Het einde – moet ik zeggen  
heb ik nog nooit gehoord,  
maar zacht – dat weet ik zeker,  
is vast het laatste woord.

(Uit: Bart Moeyaert, *Jij en ik en alle andere kinderen:  
de verzamelde verhalen en kindergedichten*,  
2013, Singel Uitgeverijen)



## Dromen

Mijn slapende hond  
ligt stil op de grond.  
Maar plotseling  
gaat hij bewegen:  
hij snuffelt, hij zucht,  
hij hapt naar de lucht —

hij heeft in zijn droom  
iets gekregen.

Hij smakt en hij slikt,  
hij jankt en hij hikt,  
zijn poten gaan snel  
heen en weer ...

Opeens springt hij op  
en schudt met zijn kop —  
wat jammer,  
nu droomt hij niet meer.

*(Nannie Kuiper)*

Uit: *Zo kan het ook* door Nannie Kuiper,  
uitgegeven door Leopold, 1993.



## Griezelig

De koning heeft vannacht gedroomd  
van grote griezelspinnen.  
Ze kwamen door het tuimelraampje  
één voor één naar binnen.

Ze kropen zwijgend door 't paleis  
in lange, dikke rijen  
en waar de griezeloptocht kwam  
verdwenen de lakeien.

Alleen de koning, in zijn slaap,  
bleef in zijn eentje binnen.  
En zover als hij kijken kon,  
zag hij alleen maar spinnen.

Hij voelde spinnen op zijn bed  
over de dekens rennen.  
Maar toen hij angstig wakker werd:  
geen spin meer te bekennen.

De koning zei: "'t Was maar een droom,"  
begon heel blij te fluiten -  
"maar 'k zal toch voor de zekerheid  
dat tuimelraampje sluiten."

*(Jan Van Hoften)*

Uit: *Ma, er zit een dichter in mijn boom*, bundel kindergedichten,  
samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 1983





## 's Avonds laat

Wanneer het buiten donker wordt, dan komt de witte maan.  
Dan worden in de huizen de gordijntjes dichtgedaan.

Dan slaapt de dikke timmerman, dan slaapt  
mevrouw Van Buren,  
en al de kleine leeuwerikjes en de tureluren,  
en al de zoete veulentjes, die slapen bij hun moeder,  
en al de kleine varkentjes en ook de varkenshoeder.



Dan slaapt het witte koetje en dan slaapt het zwarte hondje.  
En al de kleine kindjes met hun vinger in hun mondje  
en al de kippetjes zijn zo moe, zo moe van 't buiten spelen ...  
Dan komt dat gekke mannetje, dat de dromen uit moet delen.

En als het dan tien uren speelt, daarbuiten op de toren,  
dan droomt de dikke timmerman van beitelen en van boren.  
Mevrouw Van Buren droomt gewoon van olie en azijn  
en al de veulens dromen dat ze grote paarden zijn.

En al de kleine haantjes dromen dat ze kunnen kraaien  
en dat ze blauwe staarten hebben, net als papegaaien.  
De kleine eendjes dromen van het kroos en van het water  
en al de leeuweriken dromen zomaar, over later.

Jazeker, als het klokkenspel tien uren heeft gespeeld,  
dan heeft dat gekke mannetje al zijn dromen uitgedeeld.  
Nog ééntje is er over, met veel roze en veel blauw.  
Als jij vanavond slapen gaat, dan is die droom voor jou.

*(Annie M.G. Schmidt)*

Uit: Annie M.G. Schmidt, *Ziezo*, 2003,  
Singel Uitgeverijen

